

# 16

# 6



Είναι εξοργιστικό που όσο πληθαίνουν οι βιασμοί που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, άλλο τόσο μας λένε για μεμονωμένα περιστατικά.

Αρκεί όμως που το ξέρουμε εμείς οι ίδιες: όταν ακούμε για βιασμό, οι περισσότερες από εμάς θυμόμαστε ότι τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας έχουμε δεχτεί σεξουαλική επίθεση ή νιώθουμε διαρκώς υποψήφιος να το πάθουμε. Κι αυτό συμβαίνει γιατί οι βιασμοί δεν είναι περιθωριακό φαινόμενο. Γίνονται συστηματικά σε οικογένειες, χώρους εργασίας, τόπους διασκέδασης, σε παρέες και διαπροσωπικές σχέσεις. Παντού δηλαδή όπου βρισκόμαστε σε σχέσεις ανισοτιμίας και εκμετάλλευσης.

Αρκεί επίσης που ξέρουμε και το άλλο: οι βιαστές δεν είναι ειδική κατηγορία αντρών. Δεν είναι ούτε δράκοι, ούτε ανώμαλοι, ούτε σεξουαλικά ασυγκράτητοι αρσενικοί. Είναι κατά πλειοψηφία άντρες με εξουσία, αφεντικά, προϊστάμενοι, επαγγελματίες με «κύρος», συγγενείς, σύζυγοι και γκόμενοι που ψάχνουν να μας επιβληθούν, είτε γιατί μας

θεωρούν κτήμα τους είτε για να μας πειθαρχήσουν.

Αρκεί τέλος που διαπιστώνουμε ότι οι βιαστές κατά πλειοψηφία παραμένουν ατιμώρητοι, εξαιτίας της ανώτερης ταξικής τους θέσης, της ασυλίας που απολαμβάνουν απ' τον κοινωνικό τους περίγυρο και του φόβου που εξαπολύουν εναντίον μας. Έχουν συμμάχους τους θεσμούς της δικαιοσύνης που τους αθώνουν και τους επαγγελματίες της ενημέρωσης που τους ξεκαρφώνουν. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ο δράστης ταιριάζει στο προφίλ του ψυχοπαθούς ή του αλλοεθνούς, τότε όλοι σπεύδουν να τον καταδικάσουν. Όταν όμως ο δράστης είναι «ευυπόληπτος πολίτης», τότε ο φακός της δημοσιότητας πέφτει σ' εμάς που «προκαλέσαμε» ή «συvainέσαμε».

Για κάποιους ο βιασμός δεν θεωρείται ζήτημα· δεν πειράζει, θα το κάνουμε εμείς ζήτημα. Θα φροντίσουμε οι ίδιες. Γι' αυτό και όλες εμείς, οι «προκλητικές», οι «πονηρές», οι «μυθομανείς», οι «κακότυχες» και «δύσμοιρες» θα διαδηλώσουμε μία και δύο και όσες φορές χρειαστεί μέχρι ν' αρχίσουν να μας υπολογίζουν αυτοί που απλώνουν τα ξερά τους και όσοι τους κάνουν πλάτες.

**Θα το λέμε μέχρι να το χωνέψετε!**

**ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ ΕΙΔΙΚΗ  
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ**

# ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ

# ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ  
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΘΗΣΕΙΟ  
ΩΡΑ: 18:30**

 **migada**  
ομάδα γυναικών  
εναντία στις νέες πειθαρχήσεις  
[migada71.wordpress.com](http://migada71.wordpress.com)  
[omadamigada@yahoo.com](mailto:omadamigada@yahoo.com)